

# Momentaufnahme 12

Franz Kafka (1883 - 1924) was een Duitstalige Joodse schrijver uit Praag. Hij wordt gezien als één van de belangrijkste auteurs ter wereld. 100 jaar geleden stierf hij, maar zijn boeken worden nog volop gelezen en veel lezers ervaren zijn werk als zeer actueel.

Beroemde werken zijn vooral *Die Verwandlung*, *Das Schloss* en *Der Prozess*. Uit deze laatste roman komt ook het citaat dat te lezen is op de poster.

Kafka schreef eens aan een vriend: "Das Buch muss die Axt sein für das erfrorene Meer in uns." Dit citaat is de inspiratie geweest voor deze poster. De poster is niet alleen een weergave van het werk van Kafka, maar hoopt tevens uit te nodigen tot reflectie, betrokkenheid en medemenselijkheid.

U kunt de poster bestellen in onze [webshop](#). De poster zelf is helemaal gratis. U betaalt enkel verzendkosten. Wilt u meerdere posters bestellen? Stuur ons dan een e-mail via [dia@uva.nl](mailto:dia@uva.nl) Op die manier bespaart u verzendkosten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Trixie Hölsgens via [dia@uva.nl](mailto:dia@uva.nl)

Ontwerp: [Isabella El-Hasan](#).

De poster heeft A1 formaat en wordt in een koker verstuurd.

*Dit is een artikel gedownload via [duitslandinstituut.nl](https://www.duitslandinstituut.nl).*

Artikel: <https://www.duitslandinstituut.nl/momentaufnahme-12>