

Op 6 juni presenteert *Zeithistorische Perspektiven* volgende gastlezing

Prof. dr. Ulrich Herbert

Hitler und der Rest

Wie schreibt man eine deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts?



- ▶ Maandag 6 juni / 17.00 uur
- ▶ Vrije toegang / borrel na afloop
- ▶ UvA / PCHoofthuis, zaal 104
- ▶ Inleiding / Dr. Krijn Thijs (DIA)
- ▶ Info en aanmelding: k.thijs@uva.nl

De bekende *Zeithistoriker* Ulrich Herbert (Freiburg) werkt momenteel aan een synthese van de Duitse geschiedenis in de 20^{ste} eeuw. Tot in de jaren zeventig leek zo'n project niet bijzonder ingewikkeld. Alles draaide om het Derde Rijk: de voorafgaande decennia golden als voorgeschiedenis en de jaren erna als nageschiedenis. Dit perspectief is intussen veranderd. De Bondsrepubliek is een stabiele democratie en verschilt nauwelijks van andere westerse samenlevingen. Bovendien is de betekenis van nationale staten erg geslonken. Maakt dat een Duitse geschiedenis van de 20^{ste} eeuw niet anachronistisch? En als we die toch willen schrijven, welke rol moet Hitler daarin dan toekomen?

Prof. Dr. Ulrich Herbert is professor für Neuere und Neueste Geschichte in Freiburg en directeur van de School of History aan het Freiburg Institute of Advanced Study (FRIAS). Hij publiceerde vele toonaangevende werken over het Derde Rijk en de Duitse geschiedenis en kreeg in 1999 de Leibniz-Preis van de Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).

De lezingencyclus *Zeithistorische Perspektiven* wordt u aangeboden door



Nederlands Instituut
voor
Oorlogsdokumentatie



Geschiedenis