

Hitlers eerste antisemitische brief uit 1919 openbaar gemaakt

Kort nieuws - 8 juni 2011

Hitlers eerste [antisemitische geschrift](#), een brief die hij in 1919 schreef, is openbaar gemaakt. Hitler geeft in de brief de joden onder meer de schuld van Duitslands nederlaag in de Eerste Wereldoorlog. Ook spreekt hij zich uit voor een sterke regering die "met de joden afrekent". De brief, geschreven aan iemand die zich in het Duitse leger met propaganda bezighield, is in het bezit van het Simon Wiesenthal Centrum in de Verenigde Staten. [Lees meer bij Der Spiegel >>](#)

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Artikel:

<https://www.duitslandinstituut.nl/artikel/7965/hitlers-eerste-antisemitische-brief-uit-1919-openbaar-gemaakt>