

'Wat een mooie zondag' - de eerste toespraak van president Gauck

Kort nieuws - 19 maart 2012

"Wat een mooie zondag. Het was op 18 maart, precies 22 jaar geleden en we hadden gestemd. We, dat waren miljoenen Oost-Duitsers die na 56 jaar heerschappij van dictators eindelijk burgers mochten zijn." In zijn eerste toespraak als president herinnerde [Joachim Gauck](#) zich de eerste verkiezingen waar hij, 50 jaar oud, op 18 maart 1990 aan mee mocht doen na de val van de Muur. De president ging in zijn dankwoord voor de [Bundesversammlung](#), die hem tot president had gekozen, in op zijn begrip van vrijheid en verantwoordelijkheid. [Lees de gehele toespraak op de website van de Bondspresident >>](#)

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Artikel:

<https://www.duitslandinstituut.nl/artikel/6548/wat-een-mooie-zondag-de-eerste-toespraak-van-president-gauck>