

Margot Honecker heeft heimwee naar Duitsland

Kort nieuws - 7 februari 2012

Margot Honecker, de weduwe van DDR-leider Erich Honecker, heeft heimwee naar Duitsland. Ze leeft sinds 1992 in ballingschap in Chili. Volgens de journalist die haar bezocht denkt ze nog veel aan Duitsland en mist ze vooral de bossen en paddestoelen. Hij kreeg dagboeken van Erich Honecker mee, die de oud-DDR-leider begin jaren negentig schreef. De dagboeken komen deze maand uit. [Lees meer bij de Berliner Kurier >>](#)

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Artikel:

<https://www.duitslandinstituut.nl/artikel/6402/margot-honecker-heeft-heimwee-naar-duitsland>