

Fransen vinden Duitsers arrogant, Duitsers Fransen sympathiek

Kort nieuws - 15 januari 2013

Het merendeel van de Duitsers vindt Fransen sympathiek, terwijl veel Fransen Duitsers arrogant noemen. Dat blijkt uit een enquête die werd gehouden ter gelegenheid van 50 jaar [Élyséeverdrag](#). Op 22 januari 1963 tekenden Frankrijk en Duitsland dit vriendschapsverdrag. Mede onder druk van de economische crisis lijkt de vriendschap de afgelopen jaren te zijn bekoeld. [Lees meer bij Spiegel Online >>](#)

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Artikel:

<https://www.duitslandinstituut.nl/artikel/5140/fransen-vinden-duitsers-arrogant-duitsers-fransen-sympathiek>