

Rostock herdenkt xenofobe aanvallen van 1992

Kort nieuws - 22 augustus 2022 - Auteur: Redactie Duitslandweb

De Noord-Duitse havenstad Rostock staat deze dagen stil bij de gewelddadige aanvallen op een asielzoekerscentrum in de wijk Lichtenhagen, precies 30 jaar geleden.

Op 22 augustus 1992 werd een flat in de wijk, waar het opvangcentrum voor asielzoekers gevestigd was, bekogeld met stenen. Op dat moment woonde er voornamelijk Vietnamezen in het pand. De woedende menigte wilde de buitenlanders weg hebben en riep xenofobe teksten. De politie deed te weinig, werd later geconcludeerd. Een aantal dagen later werd de flat in brand gestoken. Ook de politie werd aangevallen en trok zich terug. Meer dan honderd Vietnamezen zaten vast in de brandende flat. Pas in de nacht van woensdag 26 augustus kreeg de politie de situatie onder controle. De brand werd geblust en 'wonder boven wonder vielen er geen doden', aldus de regionale omroep NDR. Daarna verspreidde het geweld zich snel naar andere gebieden in Duitsland. [Lees meer daarover in ons naslagwerk](#)

In Rostock herinneren vijf gedenktekens op verschillende plekken in de stad aan de brute, xenofobe aanvallen van 1992. Met [verschillende bijeenkomsten](#) wordt deze week in de stad stilgestaan bij de gebeurtenissen in 1992. Bondspresident Frank-Walter Steinmeier bezoekt Rostock donderdag.

De NDR maakte [een chronologie](#) van de aanvallen in Rostock-Lichtenhagen en de documentaire [Die Narbe - Der Anschlag in Rostock-Lichtenhagen](#)

Dit is een artikel gedownload via [duitslandinstituut.nl](https://www.duitslandinstituut.nl).

Artikel:

<https://www.duitslandinstituut.nl/artikel/51234/rostock-herdenkt-xenofobe-aanvallen-van-1992>