

# Mening Duitsers over Rusland drastisch veranderd

Kort nieuws - 16 april 2014

De opvatting van Duitsers over Rusland is door de Krim-crisis drastisch veranderd. Tot voor kort had een meerderheid van de Duitsers een positief beeld over Rusland en Poetin. Nu beschouwt meer dan de helft van de Duitsers Rusland als gevaarlijk. Dat blijkt uit onderzoek van opiniepeiler Allensbach. Er zijn wel verschillen tussen Oost-Duitsland en West-Duitsland. Oost-Duitsers hebben meer begrip voor de annexatie van de Krim dan West-Duitsers, bovendien zijn zij minder geneigd tot sancties. [Lees meer bij de Frankfurter Allgemeine Zeitung >>](#)

*Dit is een artikel gedownload via [duitslandinstituut.nl](http://duitslandinstituut.nl).*

Artikel:

<https://www.duitslandinstituut.nl/artikel/4584/mening-duitsers-over-rusland-drastisch-veranderd>