

Duitse Rusland-coördinator Erler begrijpt Rusland niet meer

Kort nieuws - 4 maart 2014

De coördinator van het Ruslandbeleid van de Bondsregering, Gernot Erler (SPD), is geschokt door de gebeurtenissen op de Krim. Hij had niet verwacht dat Rusland "eventueel militair zou antwoorden" op de huidige crisis, zegt hij in een interview op Spiegel Online. "Tot nu toe had ik de indruk dat de Russische leiding veel waarde hechtte aan de buitenlandse publieke opinie en goede betrekkingen met andere landen. Maar dat schijnt op het ogenblik allemaal geen rol meer te spelen." Erler, in het Krimconflict een van minister Steinmeiers belangrijkste adviseurs, pleit al jaren voor meer begrip voor en minder kritiek op Rusland. Ook nu waarschuwt hij ervoor te snel over te gaan op sancties tegen Rusland. Sancties verpesten de kans op een politieke oplossing, aldus Erler, hoe klein die kans ook is. "De internationale gemeenschap moet zich volledig op een diplomatieke uitweg concentreren, tot en met de laatste minuut." [Lees meer bij Spiegel Online >>](#)

Lees ook op Duitslandweb:

[Duitsland in Krimconflict: Tussen bemiddelen en sancties \(3-3-2014\) >>](#)

[Duitsland neigt weer meer naar Rusland \(22-1-2014\) >>](#)

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Artikel:

<https://www.duitslandinstituut.nl/artikel/4450/duitse-rusland-coordinator-erler-begrijpt-rusland-niet-meer>