

# Documentaire

## Uitzending Andere Tijden

[Achtergrond](#) - 1 december 2004

Het historische programma van de VPRO, [Andere Tijden](#), kwam op 9 november met een documentaire over de geschiedenis van het Palast der Republik, de icoon van de DDR in Berlijn. In de uitzending werd de opmerkelijke geschiedenis van het bouwwerk verteld, die begon bij de afbraak van het in de Tweede Wereldoorlog grotendeels verwoeste Stadtschloss in Berlijn.

Op de plek die het oude slot in hartje Berlijn had achtergelaten, liet DDR-leider Erich Honecker begin jaren zeventig het Palast der Republik bouwen, als 'Sozialgeschenk' aan het volk. Het zou het politieke en culturele centrum van de DDR moeten worden, maar vooral symbool van het ideaalbeeld van de DDR zelf: vrolijk, schoon, gezellig. Met zijn reuzachtige concertzaal, marmeren vloeren, roltrappen en wérkende telefooncellen zou het echter uitgroeien tot tegendeel van de Oost-Duitse realiteit daarbuiten. In één van de interviews wordt verteld dat zelfs de toezichhouders in het Palast der Republik verrassend coulant reageerden als mensen zich in hun enthousiasme niet helemaal aan de regels hielden.

[Lees hier een achtergrondartikel van Andere Tijden als Word-document >>](#)

Andere Tijden - dinsdag 9 november - 20:55 uur - Nederland 3

*Dit is een artikel gedownload via [duitslandinstituut.nl](https://www.duitslandinstituut.nl).*

Artikel: <https://www.duitslandinstituut.nl/artikel/3889/documentaire>