

'Rijksdagbaby's' uit oorlog bezoeken Bondsdag

Kort nieuws - 9 september 2019 - Auteur: Redactie Duitslandweb

In de laatste oorlogsjaren heeft het Berliner Charité-ziekenhuis in de kelders van de Rijksdag in Berlijn een geboortekliniek ingericht. Daar waren de vrouwen en baby's veilig voor de bommen van de geallieerden.

Hoe lang de kliniek er precies was en hoeveel baby's er zijn geboren: niemand die het precies weet. Veel administratie is verloren gegaan in de chaos van de oorlog. Maar vijftien van deze baby's - inmiddels senioren van rond de 75 jaar- hebben gereageerd op een oproep van Bondsdagvoorzitter Wolfgang Schäuble. Zondag waren ze op bezoek in het parlamentsgebouw.

De 74-jarige Mareile Van der Wyst vertelde aan de verslaggever van DPA dat haar hoogzwangere moeder in september 1944 iedere avond tien kilometer reisde naar de Rijksdagkliniek om daar veilig de nacht door te brengen. 's Morgens ging ze weer terug naar huis in Berlin-Lichtenberg.

De door brand beschadigde Rijksdag werd tijdens de Tweede Wereldoorlog onder meer gebruikt als veldhospitaal en als productielocatie voor elektronische componenten van AEG. Eind april 1945 veroverde het Russische leger het gebouw. Pas in 1999 werd het weer het gebouw van het Duitse parlement. [Lees meer bij ZDF](#)

Dit is een artikel gedownload via [duitslandinstituut.nl](https://www.duitslandinstituut.nl).

Artikel:

<https://www.duitslandinstituut.nl/artikel/33274/rijksdagbabys-uit-oorlog-bezoeken-bondsdag>