

Rostock herdenkt xenofob geweld 1992

Kort nieuws - 22 augustus 2017 - Auteur: Redactie Duitslandweb

In de Noord-Duitse havenstad Rostock wordt dinsdag het geweld tegen buitenlanders in 1992 herdacht.

Op 22 augustus 1992 werd een asielzoekerscentrum in Rostock-Lichtenhagen aangevallen door een grote groep die buitenlanders wilde verdrijven. Omstanders spoorden het geweld aan. De politie deed te weinig, werd later geconcludeerd. In de dagen erna werd een flat waar veel Vietnamezen woonden in brand gestoken. Ook hier riep de menigte op straat xenofobe teksten naar de bewoners die zichzelf probeerden in veiligheid te brengen. In de jaren daarna volgden nog meer brandaanslagen. [Lees meer in het naslagwerk](#) en [bij NDR](#)

Dit is een artikel gedownload via [duitslandinstituut.nl](https://www.duitslandinstituut.nl).

Artikel:

<https://www.duitslandinstituut.nl/artikel/22434/rostock-herdenkt-xenofob-geweld-1992>