

Duitsland biedt vervolgde Turken asiel aan

Kort nieuws - 8 november 2016 - Auteur: Redactie Duitslandweb

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken biedt oppositionelen die in Turkije worden vervolgd asiel aan. "Alle kritische geesten in Turkije moeten weten dat dat de bondsregering solidair met hen is", aldus staatssecretaris Roth in Die Welt. "Duitsland staat voor alle politiek vervolgden in principe open. Ze kunnen in Duitsland asiel aanvragen." Dat geldt nadrukkelijk niet slechts voor journalisten, aldus Roth. Hij uit harde kritiek op de Turkse regering. "Wat op dit moment in Turkije gebeurt, heeft niets te maken met ons begrip van Europese waarden, rechtsstaat, democratie en mediavrijheid. Daarom is ons antwoord aan de Turkse regering ook glashelder: zo niet!" [Lees meer bij Die Welt](#)

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Artikel:

<https://www.duitslandinstituut.nl/artikel/18803/duitsland-biedt-vervolgde-turken-asiel-aan>