

# Een jaar na 'Wir schaffen das': Merkel geeft fouten toe

Kort nieuws - 31 augustus 2016 - Auteur: Redactie Duitslandweb

Het is vandaag een jaar geleden dat kanselier Merkel haar credo in de vluchtelingen crisis 'Wir schaffen das' voor het eerst uitsprak, waarmee ze op de opvang en de integratie van de rond 1 miljoen vluchtelingen in Duitsland doelde. Het leverde haar bijval maar ook veel kritiek op. In juli van dit jaar [herhaalde ze haar woorden](#) en bleef bij haar vluchtelingenbeleid. In een interview met de Süddeutsche Zeitung geeft ze vandaag toe dat er fouten zijn gemaakt. Ook Duitsland heeft het vluchtelingenprobleem te lang genegeerd, aldus Merkel. "Al in 2004 en 2005 kwamen er veel vluchtelingen en we hebben het aan Spanje en anderen aan de buitengrenzen overgelaten daarmee om te gaan." Haar regering in Berlijn heeft zich verder te lang verzet tegen hervormingen in de EU die nu bittere noodzaak blijken, zoals de herverdeling van vluchtelingen en de bescherming van de Europese buitengrenzen, aldus de kanselier. Ze zegt ook dat ze er geen rekening mee had gehouden dat haar 'Wir schaffen das' zo'n effect zou hebben. Anders had ze de zin zo niet gezegd. Maar ze handelde uit diepe overtuiging, zegt ze. Ze benadrukt dat de integratie van honderduizenden vluchtelingen Duitsland niet sterk zal veranderen. De "waarden die Duitsland aantrekkelijk maken", zoals "onze liberaliteit, onze democratie, onze rechtsstaat en onze overweldigende overtuiging van de sociale markteconomie" worden niet opgegeven, aldus de kanselier. [Lees meer bij Süddeutsche.de](#)

*Dit is een artikel gedownload via [duitslandinstituut.nl](http://duitslandinstituut.nl).*

Artikel:

<https://www.duitslandinstituut.nl/artikel/17776/een-jaar-na-wir-schaffen-das-merkel-geeft-fouten-toe>