

# Vergeten Berlijnse plekken: het Invalidenfriedhof

Een glimp van Duitslands duistere verleden

Achtergrond - 10 mei 2006

(10 mei 2006) In Berlijn struikel je over de monumenten die, voorzien van tekst en uitleg, verwijzen naar duistere perioden uit de Duitse geschiedenis. Maar niet overal zwaait het wijzende vingertje. Deze fotoserie is een zoektocht naar vergeten plekken der herinnering. Vandaag het eerste deel.

tekst en foto's: Leonie van Nierop

Denazificatie heeft hier nauwelijks plaatsgevonden. De eigenlijke vernietiging begon pas met de bouw van de Muur, die dwars over de begraafplaats liep. Van de 3000 graven die in 1960 werden geteld, zijn er nog maar 230 over.

Na de Wende werd de vraag opgeworpen wat er moest gebeuren met dit symbool van het verguisde militarisme. Men besloot het erbij te laten.

Het Invalidenfriedhof bevindt zich aan de Scharnhorststraße 25 in de wijk Mitte en is met de metrolijn U6 bereikbaar. Uitstappen bij halte Schwartzkopffstraße.

Leonie van Nierop is medewerker van het Duitslandweb en verblijft momenteel in Berlijn.

*Dit is een artikel gedownload via [duitslandinstituut.nl](https://www.duitslandinstituut.nl).*

Artikel:

<https://www.duitslandinstituut.nl/artikel/1659/vergeten-berlijnse-plekken-het-invalidenfriedhof>