

Meerderheid Duitsers geeft Rusland de schuld van Oekraïneconflict

Kort nieuws - 18 maart 2015 - Auteur: Redactie Duitslandweb

De meerderheid van de Duitsers, 55 procent, geeft Rusland de schuld van de Oekraïne crisis, 34 procent ziet de Russische separatisten als hoofdschuldigen van het conflict. Dat blijkt uit een peiling van Allensbach in opdracht van de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Slechts een kleine minderheid van 7 procent vindt dat Rusland in Oost-Oekraïne mensen beschermt tegen onderdrukking door de Oekraïense regering. In 2001 was 43 procent van de Duitsers positief over Poetin, nu is dat nog slechts 8 procent. Ook noemt nu slechts 8 procent de verhoudingen tussen Duitsland en Rusland goed, in 2008 was dat nog 55 procent.

[Lees meer bij FAZ.net](#)

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Artikel:

<https://www.duitslandinstituut.nl/artikel/10783/meerderheid-duitsers-geeft-rusland-de-schuld-van-oekraïneconflict>