

Lezing & Gesprek | Filosofie - Eeuwige vrede

Zum ewigen Frieden van Immanuel Kant (1724-1804)

Activiteit van externe partij

Datum: zondag 5 februari 2023 om 14:00 uur tot 17:00 uur
Locatie: Sijthoff cultuur, Doezastraat 1b, Leiden
Informatie: Vervolgdata filosofie: 05-03, 02-04 en 07-05.
Toegang: Entree: € 10, studenten: € 7,50, Passe partout 4 bijeenkomsten:€ 30, voor studenten: € 20

Zijn democratieën van nature vredelievend? Welke idealen liggen ten grondslag aan mensenrechten en organisaties als de Verenigde Naties? In het essay *Zum ewigen Frieden* van Immanuel Kant (1724-1804) kunnen we antwoorden op deze vragen vinden. Op 5 februari vindt een lezing en gesprek hierover plaats in Leiden, onder begeleiding van Kant-kenner Thomas Mertens.

Meer informatie is te vinden op [de website van Sijthoff cultuur](#).

Prof. Thomas Mertens bestudeert de verhouding van recht en moraal vanuit een hoofdzakelijk Kantiaanse inspiratie. Zijn belangstelling is soms historisch van aard, maar vaak ook toegespitst op actuele vraagstukken. Hij publiceerde over diverse onderwerpen, waaronder mensenrechten, de rechtsfilosofie van Kant, de problematiek van oorlog en vrede en recht en moraal in verband met het nazisme.

Dit is een artikel gedownload via [duitslandinstituut.nl](https://www.duitslandinstituut.nl).

Artikel: <https://www.duitslandinstituut.nl/agenda/11783/lezing-gesprek-filosofie-eeuwige-vrede>