

# Gesprek | Wolfstijd – Duitsland en de Duitsers 1945-1955

Auteur Harald Jähner in gesprek met Krijn Thijs (DIA)

<b>Datum:</b>	donderdag 30 september 2021 om 20:00 uur
<b>Locatie:</b>	Goethe-Institut, Herengracht 470, Amsterdam
<b>Informatie:</b>	<a href="https://www.goethe.de/ins/nl/nl/ver.cfm?fuseaction=events.de">https://www.goethe.de/ins/nl/nl/ver.cfm?fuseaction=events.de</a>
<b>Toegang:</b>	Aanmelden verplicht. Prijs: € 5,00   met korting: € 3,00   studenten/met Goethe-Pass: gratis

'Zoveel begin was er nog nooit. Zoveel einde ook niet.' Zo omschrijft Harald Jähner de 'wolfstijd' in Duitsland, die begon met het einde van de Tweede Wereldoorlog en tot diep in de jaren vijftig voortduurde. Wolfstijd is een grote naoorlogse mentaliteitsgeschiedenis die de Duitsers in al hun diversiteit toont: van de naamloze verkopers op de zwarte markt, hun zakken volgepropt met pakjes *Lucky Strike*, tot stijlvolle huisvrouwen, gezeten aan een niervormige designtafel. Van 'heropvoeder' Alfred Döblin en de intellectuelen die een cultuur van debat reanimeerden, tot Beate Uhse, die de eerste seksshop ter wereld opende. Jähner schildert het sociale panorama van een decennium dat beslissend was voor de Duitsers en in veel opzichten heel anders was dan we denken.

Meer informatie vindt u op de website van het [Goethe-Institut Amsterdam](#)

*Dit is een artikel gedownload via [duitslandinstituut.nl](https://www.duitslandinstituut.nl).*

Artikel:

<https://www.duitslandinstituut.nl/agenda/10027/gesprek-wolfstijd-duitsland-en-de-duitsers-1945-1955>